

Forårssang

1 En lille forårssang vi synge vil,
alle her må nu hjælpe til.
Vi synger forårssolen frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem
-En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem.
En forårssang, syng med endnu engang.
Nu vil vi synge **solen** frem.

4 I mosen mellem blanke, grønne siv
vrimler vandet påny med liv.
Vi synger frøens kvækken frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem.
-En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem.
En forårssang, syng med endnu engang.
Nu vil vi synge **frøen** frem.

2 Nu blæser søndenvinden over vang,
luften fyldes af fuglesang.
Vi synger lærkesangen frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem.
-En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem
En forårssang, syng med endnu engang
Nu vil vi synge **lærken** frem.

5 Det dufter sødt af grøde rundt omkring,
alle blomster står nu på spring
Vi synger forårsblomster frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem.
-En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem.
En forårssang, syng med endnu engang.
Nu vil vi synge **blomster** frem.

3 Og alle bøgetræer i skoven har
længe stået med kronen bar.
Vi synger træets blade frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem.
-En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem.
En forårssang, syng med endnu engang.
Nu vil vi synge **blade** frem.



Musik : *Leif Rasmussen*
Tekst : *Leif Rasmussen og Anette Lisby*

Tak fordi du besøger koncerten og viser interesse for vores musik.
Du er med til at skabe forårsstemning og musikglæde.
Det var det vi gerne ville opnå med koncerten!

Den frie Musikskoles Aftenskole

Forårskoncerten 2012

Lørdag d. 17. marts kl. 14.00



Velkommen til forårskoncert i
Børne- og Ungdomsuniverset i Mejdal

Musikskolen er vært ved et mindre traktement efter koncerten.

DEN BLÅ ANEMONE

1 Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted' dér i fjor.

2 På Lolland jeg den hentede'
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og ventede'
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler.
I denne fjendske zone
forgår mine anemone,
jeg ser den aldrig mer:

Tekst: Kaj Munk Musik: Egil Harder



3 Nu står den der og nikker
så sejsærlig i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

4 For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den lær mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
Hvor er din skaber stor !

Program for forårskoncerten 2012

Fællessang Den blå anemone Kaj Munk / Egil Harder

Sammenspil

Inger, Tove, Lene,
Mikkel & Martin m. fl.

The Break Down

Irsk Reel

Klaver

Mads
Mads + Hanne
Mathilde + Hanne
Lea



A Real Blast
Vejret blev blidere
Vejret blev blidere
Go Tell Aunt Rhody
Chant Arabe
Ved sengetid
A Happy Secret
Lentetag

Wesley Schaum
Ungarsk
Ungarsk/Bennedsen
Folk Song
anonym
fransk/C.B. Agnestig
Lynn F. Olson
Jan Nieland

Guitar

Mikkel + Martin



Åbent Landskab
Regnvejrsdag i november

Ulf Lundell
Pia Raug

Klaver

Nicoline
Helene, Frans og Hanne



In a Goldfish Bowl
Valse (6 hænder)
Barcarolle

Michael Aaron
Sergei Rachmaninoff
Felix Mendelssohn

Tværfløjte

Inger + Martin
Lene + Martin

Andante Grazioso
Alt under himmelens feste
Matador

T. Berbiguir
svensk folkem.
Bent Fabricius-Bjerre

Klaver

Morten

Nocturne op. 9 nr. 1

F. Chopin :



Sammenspilsgruppe

Lisbeth, Villy, Ebbe & Leif

Stadil Polka
Forårs Kanon

trad.
Østrisk



Alle synger og spiller 'Forårssang'.
Musik: Leif Rasmussen - Tekst: Leif Rasmussen & Anette Lisby
(Se teksten på bagsiden af dette program)